

## Liturgie Ontmoetingsdienst

**Datum**

3 mei 2026, 9.30 uur

**Voorganger**

br. René Nicolai

**Kerkgebouw**

Maranathakerk

Kindernevendienst: 1-2-3-4, 7-8

Bijbellezer: Henk Hofstee

Bijzonderheden: voorbereiding Heilig Avondmaal

**Welkom & mededelingen, voorbeden en dankzeggingen door Ovd**

(voor zover als mogelijk staan)

**Zingen: Hier in uw heiligdom (245 Opwekking)**

**Stil gebed, Votum, Groet**

**Wet uit Exodus 20 (NBV21) & samenvatting**

**Zingen: LvdK 1973 – Psalm 119: 13, 16, 21**

**Gebed (met voorbeden en dankzeggingen)**

**Kindermoment & Kinderlied**

**Bijbellezen en thema**

1 Samuël 3 – NBV21; God roep Samuël door zijn woord

**Zingen (6) Opwekking 689 Spreek, o Heer, door Uw Heilig woord**

**Verkondiging**

**Zingen (5) LvdK 1973 – Psalm 84: 1, 2, 4**

**FORMULIER VOORBEREIDING HEILIG AVONDMAAL**

**Gebed**

**Zingen Opwekking 672 Heerser over alle dingen**

**Inzameling van de gaven & kinderen komen terug**

**Zingen slotlied LvdK 1973 Psalm 27: 1, 7**

**Zegen**

**Wilhelmus - Hervormde Bundel 1938 - 411: 1, 6**

## **Welkom & mededelingen, voorbeden en dankzeggingen door Ovd**

### **Zingen: Hier in uw heiligdom (245 Opwekking)**

Hier in Uw heiligdom, dicht bij de troon  
Vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn  
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag  
Als uw Geest ons trekt tot U

Rein door Uw zuiver bloed, met zekerheid  
Dat wij geborgen in Uw liefde zijn  
Staan wij vrijmoedig hier  
En antwoordt ons hart  
Op de roepstem van Uw Geest

Heer, ik wil horen uw zachte stem  
Laat and're stemmen in mij zwijgen  
Open mijn ogen, Heer Opdat ik het licht  
Van Uw aangezicht zal zien

### **Stil gebed, Votum, Groet**

### **Wet uit Exodus 20 (NBV21) & samenvatting**

#### **Zingen: LvdK 1973 – Psalm 119: 13, 16, 21**

13 Geef mij een hart dat U met vreugde groet,  
geef mij verstand – daar zal ik wel bij varen -,  
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed,  
niet gretig schatten om mij heen vergare.  
Als Gij de weg der wet mij weten doet,  
dan zal ik die ten einde toe bewaren.

16 Stort over mij uw goedertierenheid,  
uw heil, naar uw belofte mij gebleken,  
opdat ik waar men smaadt en mij bestrijdt,  
mijn zaak bepleite en in vrijheid spreke.  
Gij weet dat ik uw ordening verbeid,  
neem van uw knecht niet weg uw taal en teken.

21 De wet, o Heer, die Gij aan mij beveelt,  
is als een lied mij, als een spel van snaren,  
dat in den vreemde troostend mij omspeelt.  
Ik loof uw naam in nacht en in gevaren.  
Uw trouw hebt Gij, o Heer, mij toebedeeld,  
omdat ik uw geboden blijf bewaren.

### **Gebed (met voorbeden en dankzeggingen)**

### **Kindermoment & Kinderlied**

## **Bijbellezen en thema**

1 Samuël 3 – NBV21; God roep Samuël door zijn woord

## **Zingen Opwekking 689 Spreek, o Heer, door Uw Heilig woord**

Spreek, o Heer, door uw heilig woord  
Dat ons hart U hoort en verzadigd wordt  
Zaai uw woord, plant het diep in ons  
En verander ons naar uw evenbeeld

Zodat Christus licht in ons zichtbaar is  
Onze daden maakt tot getuigenis  
Spreek o Heer en voltooi in ons  
Wat uw hand begint Tot uw heerlijkheid

Leer ons Heer Uw volmaakte weg  
Echte need'righeid en gehoorzaamheid  
Toets ons hart en ons denken nu  
In het heilig vuur van uw zuiverheid

In geloof zien wij dan uw majesteit  
En uw liefde leidt ons tot heerlijkheid  
Woord van hoop, dat ons leven deed  
Overwinning geeft over ongelooft

Spreek o Heer maak ons denken nieuw  
Laat de diepten zien van uw plan met ons  
Woord dat klonk voor de tijd begon  
Onze vaste grond tot in eeuwigheid

Uw genade geeft ons de zekerheid  
Al wat U belooft wordt eens werk'lijkheid  
Spreek o Heer en voltooi uw kerk  
En uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid

Spreek o Heer en voltooi in ons  
Wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

## **Verkondiging**

### **Zingen LvdK 1973 – Psalm 84: 1, 2, 4**

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,  
het huis waar Gij uw naam en eer  
hebt laten wonen bij de mensen.  
Hoe brand ik van verlangen om  
te komen in uw heiligdom.  
Wat zou mijn hart nog liever wensen  
dan dat het juichend U ontmoet  
die leven zijt en leven doet.

2 Het heil dat uw altaar omgeeft  
beschermt en koestert al wat leeft.  
De mus, de zwaluw vindt een woning.  
Haar jongen zijn in veiligheid.  
Mij is een schuilplaats toebereid  
in het paleis van U, mijn Koning.  
Heil hen die toeven aan uw hof  
en steeds zich wijden aan uw lof.

4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.  
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,  
tot zij Jeruzalem betreden,  
waar alle pelgrims binnengaan  
om voor Gods aangezicht te staan.  
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.  
Verhoor mij, God van Israël,  
die alles leidt naar uw bestel.

## FORMULIER VOORBEREIDING HEILIG AVONDMAAL

### Gebed

#### Zingen Opwekking 672 Heerser over alle dingen

Heerser over alle dingen  
God van de oneindigheid  
van Uw liefde wil ik zingen  
buigen voor Uw majesteit

Eeuwen komen, eeuwen gaan  
voor altijd blijft Uw trouw bestaan  
Uw Naam weerklinkt door het heelal  
'Die was en is en komen zal'

U alleen kunt grootheid tonen  
in een enkel ogenblik  
de natuur spreekt zonder woorden  
vol verwondering luister ik

U schiep leven door Uw Woord  
bracht het licht en duister voort  
zelfs nu Uw werk in zonde lijdt  
weerspiegelt zij Uw heerlijkheid

In het lijden van dit leven  
in een dal van duisternis  
wilt U mij Uw liefde geven  
en de vrede die ik mis

Leid mij aan Uw sterke hand  
veilig naar de overkant  
ik hoef geen gevaar te vrezen  
als Uw huis mijn schuilplaats is

Eeuwen komen, eeuwen gaan  
voor altijd blijft Uw trouw bestaan  
Uw naam weerklinkt door het heelal  
'Die was en is en komen zal'

### **Inzameling van de gaven & kinderen komen terug**

#### **Zingen slotlied LvdK 1973 Psalm 27: 1, 7**

1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!  
Waar is het duister dat mij onheil baart?  
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,  
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!  
Of zich de boosheid tegen mij verbindt  
en op mij loert opdat zij mij verslindt,  
ik ken geen angst voor nood en overval:  
het is de Heer die mij behouden zal!

7 O als ik niet met opgeheven hoofde  
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!  
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,  
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!  
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!  
Hij is getrouw, de bron van alle goed!  
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,  
wacht op den Heer en houd u onversaagd.

### **Zegen**

#### **Wilhelmus - Hervormde Bundel 1938 - 411: 1, 6**

1 Wilhelmus van Nassouwe  
ben ik, van Duitsen bloed,  
den vaderland getrouwe  
blijf ik tot in den dood.  
Een Prinse van Oranje  
ben ik, vrij, onverveerd,  
den Koning van Hispanje  
heb ik altijd geëerd.

6 Mijn schild ende betrouwen  
zijt Gij, o God mijn Heer,  
op U zo wil ik bouwen,  
Verlaat mij nimmermeer.  
Dat ik doch vroom mag blijven,  
Uw dienaar t'aller stond,  
de tirannie verdrijven  
die mij mijn hart doorwondt.