

Liturgie Goede Vrijdagdienst

Datum

3 april 2026, 19.30 uur

Voorganger

br. Bert Noteboom, Finsterwolde

Kerkgebouw

Maranathakerk

Welkom & mededelingen

Zingen: O Hoofd vol bloed en wonden (Gezang 183a (LvdK :1,3,5)

Stil gebed, votum en groet (voor zover mogelijk staande)

Bijbel: Romeinen 5:1-11

Zingen: Jezus leven van mijn leven (NLB 575:1,6)

Gebed

Bijbel: Johannes 19:16b-30 NBV21

Zingen: Psalm 22:4,5,7 (de nieuwe psalmberijming)

Verkondiging

Zingen: Zie de stroom van Jezus liefde (Sela)

Gebed

Inzameling van de gaven

Zingen: Welk een vriend is onze Jezus (Jdh)

Zegen

Welkom & mededelingen

Liedboek 183: 1, 3, 5

O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon,
o hoofd zo wreed geschonden,
uw kroon een doornenkroon,
o hoofd eens schoon en heerlijk
en stralend als de dag,
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!
Ik groet U vol ontzag.

O Heer uw smaad en wonden,
ja alles wat Gij duldt,
om mij is het, mijn zonden,
mijn schuld, mijn grote schuld.
O God ik ga verloren
om wat ik heb gedaan,
als Gij mij niet wilt horen.
Zie mij in liefde aan.

Ik dank U o mijn vrede,
mijn God die met mij gaat,
voor wat Gij hebt geleden
aan bitterheid en smaad.
Geef dat ik trouw mag wezen,
want Gij zijt trou en goed.
Ik volg U zonder vrezen
wanneer ik sterven moet.

Stil gebed, votum en groet

Bijbel: Romeinen 5:1-11

NLB 575:1,6

Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgedaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Gebed

Bijbel: Johannes 19:16b-30 NBV21

Psalm 22:4,5,7 (de nieuwe psalmberijming)

Mijn angst wordt groter, ik ben zielsalleen.
Stotige stieren lopen om mij heen.
Een leeuwentroep, roofzuchtig en gemeen,
wil mij verscheuren.
Mijn hart is zwak, door niets meer op te beuren.
Droog als een scherf voel ik mezelf bezwijken.
Mijn botten kraken en mijn krachten wijken.
O God, ik sterf.

Als wrede honden drijven ze mij voort.
Mijn handen en mijn voeten zijn doorboord.
Ze spelen om mijn kleren – ongehoord.
Ik hang te schande.
Grijp in, HEER, red mij uit hun leeuwentanden.
Verhoor mij toch, ik smeed U haast te maken.
HEER, laat hun stierenhorens mij niet raken.
Antwoord alsnog.

Eens zal men Hem erkennen, overal.
De dag komt dat de wereld knielen zal
voor de geduchte Heer van het heelal:
Hij zal regeren.
Straks zal zelfs wie begraven is Hem eren.
Het nageslacht zal al zijn daden prijzen
en aan zijn recht en goedheid eer bewijzen:
het is volbracht.

Verkondiging

Zie de stroom van Jezus liefde (Sela)

Zie de stroom van Jezus' liefde
overstelpend als een vloed.
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht
met Zijn eigen kostbaar bloed.
Wie kan zwijgen van Zijn liefde
of vergeten wat Hij deed?
Jezus' naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid!

Aan het kruis werd Jezus' offer
tot een bron die altijd blijft.
Door de sluizen van Gods goedheid
stroomde Zijn barmhartigheid.
Een rivier van diepe liefde
daalde uit de hemel neer,
bracht ons vrede met de Vader,
schonk de wereld leven weer.

Het is Uw volmaakte liefde,
die mijn diepste angst verdrijft.
Vol vertrouwen mag ik komen,
waar Uw rechterstoel verrijst.
Want mijn rechter is mijn redder,
mijn verlosser pleit voor mij.
Hij heeft zelf mijn straf gedragen;
Jezus, mijn gerechtigheid!

Wie kan zwijgen van Zijn liefde,
of vergeten wat Hij deed?
Jezus' naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid!

Gebed

Inzameling van de gaven

Welk een vriend is onze Jezus (Jdh)

Welk een vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, Dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
Juist omdat wij 't al niet brengen
in 't gebed tot onze Heer

Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in 't strijduur beeft,
Gaan wij dan met al ons strijden
tot Hem, die verlossing geeft
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't, die ons schraagt

Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg
Dierb're Heiland! onze Toevlucht!
Gij zijt onze Hulp en Borg
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot den Heer;
In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer

Zegen